



"Voor ons was het huis een stuk minder belangrijk dan de grond. En het moest natuurlijk ook betaalbaar zijn. Dit huis lag ook nog eens dicht bij het bos, dat we van Hetty's vader konden overnemen. Nu hebben we maar liefst ruim twee voetbalvelden als achtertuin en dezelfde hoeveelheid bos."



"Hoeveel tijd we ook stoppen in de moestuin, soms zijn we een paar maanden weg voor onze andere hobby: fietsen in verre landen. In de zomer bij thuiskomst betekent dat hoog gras en doorgesloten groenten. En eerlijk gezegd interesseert dat ons niets. De tuin weerhoudt ons nooit van die lange fietstochten. Bovendien bloeien sommige verwaarloosde groenten heel mooi."



"In onze tuin willen we veel zitjes, want een tuin is niet alleen om in te werken maar vooral om alleen of met vrienden van te genieten. Gereedschap aan de kant en ontspannen. Dat helpt als er een klusje gedaan moet worden dat minder leuk is, of saai."